

Zo'n eerste zicht op zee, dat is toch altijd een geluuksmomentje



Enig idee waarover het overbekende liedje Zoutelande van BLØF gaat? Wel, over een koppeltje dat geen geld heeft voor een dure vakantie en daarom naar een strandhuisje langs de Zeeuwse kust trekt. 'Het moet niet ver zijn om mooi te zijn' is een stelling waar ik me wel in kan vinden. En dus trokken wij voor een tweedaagse tocht naar het eiland Walcheren en het vestingstadje Veere. Ooit was het Veerse Meer een woelige zeearm, maar in het kader van de Deltawerken werd het Veerse Gat gesloten en ontstond er een uniek brakwatermeer.

Het tweede deel van de tocht volgden we het Nederlandse Kustpad, dat geregeld het hinterland induikt in een aantal verrassende natuurgebieden. Het ene moment liepen we langs lange waterlopen tussen stuifduinen, het volgende moment waanden we ons in een Schots moeraslandschap vol poelen en krekens. Wulpse damherten keken ons aan en onstuimige fazanten stoven weg telkens wij passeerden. Prachtig!

PRAKTISCHE INFO

Voor een tweedaagse wandeltocht op Walcheren zijn er heel wat opties.

- Wij zijn gestart in Veere en liepen op dag 1 langs het Veerse Meer en de kust naar Domburg (22 km).
- Op dag 2 keerden wij via het binnenland terug naar Veere (19 km). Omdat de rechte betonwegen tussen weilanden en akkers nogal monotoon zijn, suggereren wij een beter alternatief. Je kan het Nederlands Kustpad verder volgen tot Zoutelande of Vlissingen, en vandaaruit met het openbaar vervoer terugkeren naar Veere.

Dag 1 Veere - Domburg 21, 8 km

We steken de Koningin Beatrixbrug over en al snel wandelen we over de vestingwallen van Veere, overblijfselen van de stadsversterkingen van de Zeeuwse stad. Al in 1390 was Veere versterkt met muren en grachten. In 1585 werden de stadsmuren afgebroken en vervangen door wallen met vijf bastions en vestingwerken. Met een trekbootje steken we het water over en wandelen verder langs De Koe, een typische witte Zeeuwse korenmolen uit 1909.

Na een kort stukje naast de baan duiken we een vochtig bosje in en volgen het Veerse Meer in de richting van de kust. Ooit was het Veerse Meer een woelige zeearm, nu een watersportparadijs voor surfers, kanoërs, zeilers, waterskiërs, duikers en vissers. Soms duiken we terug het hinterland in door mooie natuurgebieden. Onderweg warmen we ons op met een thermos kruidige glühwein.

We laten de Veerse plas achter ons, steken de statige duinen over en krijgen dat eerste zicht op zee dat altijd dat klein geluk-momentje met zich meebrengt.

Het ene moment lopen we langs lange waterlopen tussen stuifduinen, het volgende moment wanen we ons in een Schots moeraslandschap vol poelen en krekken. Wulpse damherten kijken ons aan en onstuimige fazanten houden zich verborgen en stuiven als we passeren op. Prachtig!

In de wondermooie duinen vind je trouwens nog veel restanten uit de Tweede Wereldoorlog. Zo werden er mijnevelden aangelegd om de achterliggende Duitse stellingen te beschermen. Deze werden gemarkeerd met betonnen paaltjes. Deze karakteristieke paaltjes zie je nog overal terug, de mijnen zijn gelukkig verdwenen.

In het gezellige Domburg checken we in in ons hotel waarna een amicaal bacchanaal volgt met veel eten en nog meer drank. De details besparen we u maar het was een gezellige avond in het kuststadje.



Dag II Domburg – Veere 19 km

Na een stevig en lekker ontbijt duiken we onder een grijs wolkendek terug de duinen in. De eerste kilometers zijn nog heel mooi maar één keer aan de verharde baan is de rest van de terugweg toch maar monotoon.

Daarom raden we de volgende alternatieve route aan: Je wandelt verder langs de kustlijn en de achterliggende duinen tot in Zoutelande of Vlissingen (waar een station is) en keer je met het openbaar vervoer terug naar je auto of naar huis.

Vervoer

Net voor Veere is een gratis parking aan de Veersegweg tegenover Zorgcentrum Sandenburg. Er zijn nog parkings dichterbij het centrum maar deze zijn het grootste deel van het jaar betalend.

Overnachten

Zeeland is een populaire bestemming en aan overnachtingsadressen dus geen probleem. Wij sliepen in Domburg in het prima Willhelmina hotel en aten er een uitgebreid en lekker ontbijt vlak bij het strand.



